

11 oktober tot 15 november 2019, nr. 8

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek



Foto van de maand



De egel en de kip

Mijn vijf kippen liepen door de tuin toen er plotsklaps een egel tevoorschijn kwam en nieuwsgierig op de kippen af kwam waggelen. De drie jonge krielkippen vlogen meteen hoog op van bangigheid. De moederkip was na wat aarzeling toch ook wel erg benieuwd wat dit voor een wezen was. Uiteindelijk probeerde de oudere kip toch even de egel aan te pikken, waarop de egel een sprongetje voorwaarts maakte en de kip ervan door ging. De egel waggelde naar de tuin van de burens. Ze kende de weg want ze kroop door een klein gaatje in de afrastrering.

Even dacht ik nog een fabel van de egel en de kip te zoeken of te bedenken, maar dat zal denk ik slecht aflopen voor de kip. Wat blijkt, een egel eet soms ook kippen, kuikens en eieren. Normaal eten ze regenwormen, rupsen, kevers, slakken, mest- en aaskevers, insectenlarven, oorwormen, duizendpoten, pissebedden. Maar als een egel de kans krijgt in een kippenhok te komen en het beestje heeft honger, dan gaan de kippen er aan. Ik had er nog nooit van gehoord en dacht dat het een fabeltje was, dus toch een fabel? Internet raadplegend kwam ik er achter dat de egel een laag-bij-de-grondse veelvraat is. Maar van mijn kippen moet zij/hij afblijven.

Met groet John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Foto voorpagina: Kunstlijn 2019 in de Dorpskerk te Santpoort-Noord, 2 en 3 november



Gisteren (d.d. 24 september) las ik een interview met dementie-expert Huub Buijssen, waarin hij de gebedswoorden van de theoloog Reinhold Niebuhr aanhaalt die hem helpen om zich geen zorgen te maken over dementie die hem mogelijk te wachten staat. Het zijn wijze woorden die in elke moeilijke situatie tot hulp kunnen zijn:

'Heer, geef me de gemoedsrust om me neer te leggen bij wat ik niet kan veranderen, en de moed om de dingen aan te pakken die ik wel kan veranderen'. Daar hoort overigens nog een derde gebedsregel bij: '... en wijsheid om het verschil hier-tussen te zien.'

In het Engels klinkt het nog mooier:

'God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can,
and wisdom to know the difference.'

De eerste gebedsregel gaat over **GEMOEDSRUST**.

Als je op je levensweg wil veranderen wat nu eenmaal niet veranderd kán worden, dan zal je doodlopen. Vruchtbaar je weg gaan, kan alleen als je aanvaardt dat je niet meer alle kanten op kunt: niet ieder pad is voor jou begaanbaar. Het leven heeft al heel wat paadjes afgesloten.

De tweede gebedsregel gaat over **MOED**.

MOED om op weg te gaan waar nog geen pad ligt. Om de dingen aan te pakken die te veranderen zijn. Daar gaat het in de hele Bijbel over. Dat is de oproep aan ons allemaal. Zonder die moed is er geen weg ten leven, geen land van belofte.

Meditatie

Gilda Polderman



De derde gebedsregel gaat over **WIJSHEID**.

Wijsheid is: het verschil zien tussen wat echt onveranderlijk is en wat bereikbaar is.

Bij ieder van ons ligt het weer anders. Je kunt het bij jezelf nagaan. Wat ontbeert ik het meest: de GEMOEDSRUST om te aanvaarden, of de MOED om aan te pakken. Bijna iedereen heeft zich in zijn leven vooral toegelegd op één van die twee. Maar zonder béiden, lukt het je niet een levensweg te vinden waarop je niet verdwaalt.

De weg van de WIJSHEID maakt onderscheid tussen die twee.

Zomaar twee voorbeelden om te verduidelijken hoe belangrijk het is dat onderscheid te maken:

Er was eens een uiterst moedig man, voor de duvel niet bang, alles kon hij aan, voor niets schrok hij terug. Maar op zijn sterfbed bekwam hem opeens de angst. Zijn weg van moed en durf liep opeens dood. Want nog nooit had hij het opgebracht om in zijn leven te aanvaarden dat hij ondanks alles kwetsbaar en vergankelijk was. Tegenover de dood hielp hem geen moed en durf meer, en het ontbrak hem al een leven lang aan de rust om het leven te aanvaarden zoals het is.

En een tweede voorbeeld:

Een vrouw heeft veel meegemaakt, meer dan goed is voor een mens. Van alle kanten dwingt ze respect af voor de manier waarop ze alles draagt. Zonder zich te beklagen, draagt ze datgene wat op haar weg komt, en dat ze niet anders dan accepteren moet. Maar als de kinderen de deur uit zijn, en ze zou kunnen genieten van een rustige oude dag, in goede gezondheid, met haar man die haar lief heeft, wordt ze lusteloos en komt ze nergens meer toe. Wat blijkt: wel gemoedsrust om te dragen, maar niet de moed om aan te pakken wat ondanks alles mogelijk is in het leven.

Daarom wens ik ons allemaal wijsheid van boven toe. Zodat wij accepteren wat niet veranderd kan worden, maar moedig zijn om te gáán voor datgene wat mogelijk is. Wijsheid van boven om onderscheid te maken tussen wat wij aanvaarden moeten en dat wat ons te doen staat.

Bij de kerkdiensten

(Aanvang 9.30 uur, tenzij anders vermeld)

- 13 oktober - ds. Marianne Vonkeman, m.m.v. het IJmuider Mannenkoor
- 20 oktober - ds. Gilda Polderman (ruildienst met Santpoort)
- 27 oktober - ds. Ineke Clement (zie hieronder)
- 3 november 10 uur - ds. Marianne Vonkeman, gedachtenisdienst, m.m.v. Roel, Diane en Rianne
- 10 november - ds. Marianne Vonkeman, Dankdienst voor Gewas en Arbeid, inzameling Voedselbank
- 12 november 15.00 uur - Avondmaalsviering in de Hofstede
- 17 november - ds. Arie Molenaar

Bij de kerkdienst van 27 oktober

Een ontmoeting in Velserveduin met Bart Kaptein die de piano-begeleiding bij de kerkdienst verzorgde, heeft mij doen vragen of hij mij zou willen begeleiden in een sololied in een dienst in Velserbroek. Ik heb gekozen voor een lied van Händel uit de Messiah:

"How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace" naar Jesaja 52:7.

Er op doordenkend kwam ik op het idee om 'voeten' als thema voor de dienst te kiezen want die zijn een rijke bron van inspiratie en meditatie.



Het beeld op de foto is van Hieke Meppelink, mijn zanglerares, tevens beeldend kunstenaar.

Zij wil graag het beeld op deze zondag meenemen en er iets over vertellen.

Zo versterken in deze dienst kunst, zang en woorden/het Woord elkaar.

Ineke Clement

Terugblik

Wat een vrolijke en inspirerende viering, zei iemand over de gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. En dat was het ook. Met Avondmaal, mooie liederen, woorden die tot nadenken stemden en dansende kinderen. Wat wil je nog meer? Voor het gemeenteberaad daarna was veel belangstelling. Elders vindt u een paar foto's en een verslagje.

De startzondag was weer heel anders. Het echtpaar Sandra en Anja, mede oprichters van de Vegan Church gingen ons voor in een 'groene' kerkdienst en een vega-proeverij. Er waren heel wat eyeopeners te horen en te proeven! Aan het einde van de dienst werd een bordje onthuld. We zijn nu officieel een 'groene kerk'. En daar gaan we het komend jaar wel wat van merken. Foto's op pagina's 10 en 11.

Het bezoekersaantal van de avondmaalsvieringen in de Hofstede breidt zich uit. Mensen uit de wijk, uit andere kerken en uit de Molenweid schuiven aan. Welkom!



Ouderenmiddag

Woensdag 16 oktober hebben we weer een ouderenmiddag. We beginnen om half drie met koffie en thee. De kerk is open om twee uur. Iedereen is weer van harte welkom deze middag. Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken tel. 023-5371131 of Gré Riedijk tel. 023-5385216. Tot woensdag 16 Oktober.

De medewerkers van de ouderenmiddag

Meditatie

Op deze maandagavonden ben je welkom in het Kruispunt van 19.30 - 21 uur :

14 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december. Inez Linthorst leidt ons in aandacht-en rustgevende meditatie.

Sacred dance

Elke tweede zaterdagochtend van de maand kun je van 10 - 12 uur in het Kruispunt terecht voor sacrale dans. Het wordt geleid door dansdocente Corine Zwaan, kost € 12,50 per keer en je kunt ook gratis een keertje uitproberen. 12 oktober, 9 november en 14 december.

Bijbelkring

De LEV Bijbelkring rond de joodse uitleg van het leven van Abraham komt nog drie keer bij elkaar: 16 oktober, 13 november, 11 december. Aanvang 19.30 uur, leiding ds. Vonkeman.

Israëlreis

Je kunt je nog opgeven voor de inspiratiereis naar Israël. Het is van 18 - 25 maart 2020, onder begeleiding van een Nederlandse gids en kost rond de € 1.700, all-in. Meer info bij ds. Vonkeman.



55+ gespreksgroep

Deze komt de eerste dinsdagmorgen van de maand bij elkaar: op 5 november en 3 december. Aanvang 10.15 uur. Het is een gespreksgroep voor meestal ouderen, o.l.v. ds. Vonkeman. Je kunt ook gewoon een keer aanschuiven. Op 5 november staan we stil bij het jaarthema: 'een groene kerk'. We bekijken een filmpje en bespreken één van de scheppingspsalmen.

Wij zoeken !!!!!!!!!

- Een gemeentelid die één keer in de maand op dinsdagmiddag de schoonmaakploeg een uurtje wil helpen de kerk schoon te houden.
- Gemeenteleden die één keer per jaar de zondagse bloemengroet willen doen. Door verhuizingen en ouder wordende gemeenteleden kunnen we niet meer het hele jaar door voor bloemen zorgen.

Inlichtingen hierover bij Gré Riedijk, zondag na kerktijd of via riedijkkerk@gmail.com.

Uit de Wijkkerkenraad

Het was weer de eerste keer na de zomer dat we bij elkaar kwamen als Wijkkerkenraad. De dag hiervoor hadden we onze startzondag waarbij "vega" centraal stond en het verminderen van onze voetprint op deze aarde. Bij de evaluatie van de diensten werd hier nog uitvoerig over doorgepraat. We vonden het een geslaagde viering. Natuurlijk zal hier een vervolg aan gegeven worden, want we kunnen allemaal ons steentje bijdragen aan het milieu.

We spraken door over het protocol als er iemand onwel wordt tijdens de kerkdienst. Dat gebeurde onlangs enkele keren en het is niet helemaal duidelijk welke taken bij wie horen. Natuurlijk zijn er meestal genoeg hulpverleners, maar we willen graag dat vastligt wie waarvoor verantwoordelijk is. Inmiddels hebben de koster instructies over het gebruik van de AED gehad. De taakverdeling zal nog verder worden vastgelegd.

Bij de post zat een bericht van de gemeente Velsen. Wij hadden alweer lang geleden een verzoek ingediend om bij de reconstructie van de verkeerssituatie nabij onze kerk, de zebra te handhaven, omdat veel mensen daar gebruik van maken. Helaas is ons verzoek niet gehonoreerd, maar de gemeente heeft wel beloofd dat de nieuwe situatie veilig gemaakt zal worden met een inrit- / uitritconstructie bij de rotonde waarbij het fietspad en de voetgangersoversteek duidelijk te zien zullen zijn. We wachten het af.

De Kerkenraad besprak de aanbevelingen van de beleidscommissie en neemt deze over.

Verder wil de Diaconie meer doen voor statushouders in en om Velsbroek en op dat punt werken we samen met organisaties in Haarlem en IJmuiden. Er komen weer veel vacatures aan, omdat diverse ambtsdragers hun periode er bijna op hebben zitten. Nog diverse andere onderwerpen passeerden de revue, maar het gaat te ver om alles hier te vermelden.

Adriaan Rensen, scriba Wijkkerkenraad Velsbroek

Lief en leed

Mw. Han Corbijn is overleden. Elders staat een In Memoriam. Voor Linda van den Burg nadert het definitieve afscheid, thuis goed verzorgd door familie en vrienden. Wij dragen haar mee in onze gebeden.

Persoonlijk

18 september was het precies 40 jaar geleden dat Jean-Jacques en ik bevestigd werden als predikanten van de Assemblies of God, in een groot auditorium in Los Angeles. We kregen een goudomrand diploma dat verklaarde dat we officieel preek-



bevoegd waren. "License to Preach" (dat klinkt wel wat James Bond-achtig...)

Het telt niet mee voor ons Nederlands predikantschap in de PKN, - we vierden een paar jaar geleden ons 25-jarig jubileum daarvan. Dus nu een privé-feestje. Als u dit leest, ben ik alweer een week terug van de pelgrimsreis naar Santiago de Compostella. In de volgende KerkOnderweg zal ik er wat over vertellen en enkele foto's laten zien.

Met een hartelijke groet, Marianne Vonkeman

Feestavond Vrijwilligers Kruispunt

Vrijdag 15 november a.s. is er weer het jaarlijkse bedank-moment voor al onze vrijwilligers in het Kruispunt.

Het wordt dit keer een muzikale feestavond in Franse sferen!

Carole Marie Doucet, beter bekend als Camadou, is een vertolker van het Franse chanson maar zingt ook in andere talen en speelt dwarsfluit.

Samen met multi-instrumentalist en zanger Ed Idema brengt ze een zeer gevarieerd repertoire ten gehore.

Recensie:

Jouw stem klonk ook als een nachtegaal, waar niemand een noot van wilde missen.

Je vertelde verhalen met je stem; op het ene moment zwoel, uitnodigend, dan melancholiek en treurig om ons vervolgens mee te nemen in vrolijkheid, liefde en passie.

Samen met de mooie fluitiste en de fantastische gitarist maakte jij het optreden tot een beeldschoon en prachtig gebeuren.

Het belooft een mooie avond te worden!

Jullie ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging via de mail. De avond begint om 19.30 uur met koffie, thee en gebak.



In Memoriam Johanna Agatha Corbijn

Op 18 september overleed in alle rust mevrouw Han Corbijn. Ze werd 86 jaar geleden geboren als Johanna Agatha Spit. Al vele jaren kampte ze met ziekten en aandoeningen, maar het dempte haar strijd lust niet. Een paar maanden terug begon ze, ondersteund door vrijwilligers uit de gemeente, aan een nieuwe serie bestralingen, maar het mocht niet baten. In Velsersduin werd ze goed verzorgd tot haar einde gekomen was.

Ze had een verdrietige jeugd met een moeder die jong overleed en groeide op bij een tante.

Dat had haar soms harder en scherper gemaakt dan ze zelf wilde. Ze werd gezinsverzorgster

en trouwde met Klaas Anker met wie ze twee kinderen kreeg: Mieke en Cees. Haar man overleed toen hij

nog maar 67 was. Ze hertrouwde met Joop Corbijn en kwam vanuit IJmuiden naar Velsersbroek in de Hofstede wonen. Met

hem genoot ze van een onbezorgde tijd met veel reisjes en fietstochten. Koersballen en koffiedrinken met haar vriendinnen waren vaste prik, net als autoritjes naar haar zus in Gouda.

Lang actief als contactpersoon, bleef ze betrokken bij de kerk. Na het overlijden van Joop en toen kerkgang niet meer ging, luisterde ze naar de kerkuitzendingen via internet en woonde de vieringen in de Hofstede bij. Graag nam ze deel aan de ouderenmiddagen en -reisjes. Ze vond dat ze te veel tekort schoot om zichzelf gelovig te noemen, maar raakte altijd ontroerd als er voor haar gebeden werd. Haar vriendschap, eerlijkheid en trouw waren voor velen kostbaar. Op dinsdag 24 september namen we op Westerveld afscheid van haar, in een kleine familie ceremonie. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.



Marianne Vonkeman

Zondag 15 september begonnen we met elkaar het nieuwe kerkelijke seizoen, waarin de 'Groene Kerk' een belangrijke plaats in zal nemen. In de drukbezochte kerkdienst stonden we er al bij stil. Ik vertelde dat 'mens' en 'aarde' bijna hetzelfde woord is in het Hebreeuws: 'adam' en 'adama'. De mens hoort bij de aarde en de aarde hoort bij de mens. Maar we zijn van elkaar vervreemd geraakt. In de Bijbel wordt er in geval van vervreemding vaak een verbond gesloten. Zouden we dat als mensen niet moeten gaan doen, in Gods naam: een verbond sluiten met de aarde, met de natuur. En zullen we daar als kerk niet eens voor gaan, het komende seizoen (en daarna!).

We konden al gelijk na de kerkdienst iets meemaken van hoe we goed om kunnen gaan met de natuur. De kinderen hadden onder leiding van Joyce op een duurzame manier vloeibare zeep en schoonmaakmiddel gemaakt. We konden allerlei verpakkingen bewonderen die van natuurlijke materialen waren vervaardigd. Leefgemeenschap 'De Ark' stond er met een kraam met eigengemaakte tuinproducten. En de Wereldwinkel verkocht weer artikelen die op een eerlijke manier, met respect voor mens en milieu, gemaakt en verhandeld zijn. Al met al was het een feestelijk samenzijn in de ontmoetingszaal, en een mooi begin van het nieuwe seizoen.

Lief en leed

Alweer moesten we afscheid nemen van een paar gemeenteleden. In de afgelopen weken stierven Piet van der Kaaij, Jan Freriks en Ank Groot – Westerhof. U vindt van alle drie een In Memoriam elders in dit kerkblad.

Alle drie laten ze een leegte achter. En alle drie roepen ze veel herinneringen op bij gemeenteleden, zo merk ik. We bidden om de ervaring van Gods liefdevolle nabijheid bij de nabestaanden.

Er zijn meer gemeenteleden die tobben met hun gezondheid en onder medische behandeling zijn. Veel sterkte wensen we u en jullie toe, en zo mogelijk beterschap.

Terugblik

De vakanties zitten er al lang weer op. Ook die van mij. Ik ben ruim tweeënhalve week weg geweest naar Noord-Spanje. Het leek veel meer, zo hoorde ik van enkelen, omdat ik nogal wat zondagen na elkaar niet voorging in de erediensten. Bij het opstellen van het preekrooster kwam dat zo uit, maar ik begreep dat sommigen het te lang vonden. We zullen er voor volgend jaar op letten. Ik was natuurlijk wel gewoon aan het werk en op mijn vaste dagen aanwezig in Santpoort!

Op donderdag 5 september is er weer uitgebreid overleg geweest met leden van de Naaldkerk. Van beide kanten zijn we blij met het contact, en we hopen in de (nabije) toekomst gezamenlijk activiteiten te ondernemen.

Op zondag 8 september was er een gemeenschappelijke kerkdienst met Velsbroek, in de Dorpskerk, waarin we ook de Maaltijd van de Heer vierden. De voorzangsgroep zong mee. Het was een mooie, indrukwekkende en warme viering, waarin er veel verbondenheid ervaren werd.



Een gezamenlijke ervaring was ook de busreis naar Garderen, waar we een tentoonstelling van zandsculpturen konden bewonderen. Het blijkt geen enkel probleem te zijn om zoiets als protestanten en katholieken, en als Velsbroekers en Santpoorters, samen te doen. Sterker nog: het was heel fijn om zo een dag met elkaar op te trekken!

Vooruitblik

Als u dit leest, is het weekend in het klooster in Egmond achter de rug. Santpoortse en Velsbroekse gemeenteleden hebben zich ervoor aangemeld. Als ook jij / u een volgende keer mee wilt, laat het mij, of Joyce Schipper, dan weten.



Een klein driepersoons-gespreksgroepje is weer begonnen. We komen om de paar weken op een donderdagavond een uur bij elkaar en bespreken een Bijbelgedeelte, waarbij we een link proberen te leggen met ons eigen leven. Van harte welkom om mee te doen!!

Donderdag 17 oktober bent u allemaal (jong en oud) uitgenodigd voor een lunch in de ontmoetingszaal. Rik Stokvis is een programma aan het voorbereiden waarmee hij ons iets wil vertellen over het kindertehuis in India waar hij deze zomer gewerkt heeft. Vanzelfsprekend zal hij ook beelden laten zien. Tijdens de lunch kunnen we genieten van een aantal Indiase hapjes, zodat we als het ware ondergedompeld worden in de Indiase cultuur. Welkom! Wel even aanmelden bij ondergetekende, of bij Fija Borst, telefoon: 023-5375071.

leb-jib

Op 30 oktober gaat Lebjib weer beginnen, een groep enthousiaste tieners. Na het Jodendom in het vorige seizoen gaan we ons dit keer buigen over de Islam. Hierna komt het Christendom aan bod.

Bericht vanuit de Wijkkerkenraad Santpoort, 26 augustus

Op 26 augustus vergaderde de Wijkkerkenraad Santpoort. Ds. Polderman vertelde over de werkzaamheden die ze gepland heeft voor de start van het nieuwe kerkelijk jaar 2019-2020. We bespraken de Startzondag op 15 september en de Groene Markt die in de ontmoetingsruimte georganiseerd is door Joyce Schipper en maakten een indeling van de onderwerpen voor het geplande welkomstboekje en van degenen die de items ervoor gaan schrijven.

Het onderwerp 'afkondigen van een overleden gemeentelid tijdens de eredienst' had nogmaals onze aandacht. We besloten om de informatie op de rouwkaart als uitgangspunt te nemen. Ook het overlijden van gemeenteleden die niet meer in de gelegenheid waren om nog naar de zondagse erediensten te komen, zal worden afgekondigd. De stiltewandelingen gaan weer van start vanaf half september. Dan zal de Dorpskerk ook weer geopend zijn van 10.30 tot 12.00 uur.

We zijn zeer verheugd dat Ruud Hirdes onlangs al is begonnen als administrateur van onze gemeente Santpoort. Hij volgt in die functie Evert Hup op, die in januari gestopt is. Hartelijk dank aan Gerrit Out, die korte tijd onze interim-administrateur is geweest.

Els Kamerbeek, scriba Santpoort

Zondag 3 november komt het Christelijk Mannenkoor IJmuiden zingen in onze kerkdienst. Van harte welkom! Maar natuurlijk ook zeer welkom in alle andere kerkdiensten. Het is de centrale plek om elkaar en God te ontmoeten.

*Met een hartelijke groet!
ds. Gilda Polderman*



In Memoriam Piet van der Kaaij

Op zondag 25 augustus overleed op 81 jarige leeftijd Piet van der Kaaij, geliefde man van Sita, vader en schoonvader van Frank en Irma, Petra en Marco, Jildou en Gaizka, trotse opa van Jasper en Laurien, Esmee, Merel en Iris en van Koert. Twee weken na Piets sterven is hun zevende kleinkind geboren in Spanje, met de namen: Rijk Urko Pieter, de laatste naar zijn grootvader.

Wat had Piet graag gewacht op zijn geboorte, maar het ging niet meer. Jildou en Gaizka hebben de herdenkingsdienst via skype mee beleefd en gezien hoe er 'voor de baby', zoals Laurien in de dienst zei, een hartje is aangestoken, het symbool dat ook op de kaart staat...

Vreugde en verdriet, het schuurt langs elkaar heen. Leven dat eindigt en nieuw leven. Tranen om afscheid en een intense hang aan het leven. Afnemende krachten door zijn ziekte en genieten tot het echt niet meer kon. Het was en is er allemaal tegelijk.

Piet en Sita zijn meelevende gemeenteleden van de Dorpskerk vanaf 1968! Piet zong mee in het Santpoorts koor en cantorij, naast zijn drukke baan als loods. Eerder was hij stuurman op de grote vaart, tot hij zijn Sita leerde kennen. Maar hij bleef stuurman, had graag de touwtjes in handen. *"Zelden heb ik iemand ontmoet die zó het leven omarmde in het zicht van de dood en die tegelijk alles regelde voor als het zover was"*, zei ik aan het begin van de dienst.

Elf jaar geleden werd hij ziek, werd weer beter, werd weer ziek, zette opnieuw de schouders eronder en zocht de beste behandelingen. Zijn gezin betekende alles voor hem. Hij hield van reizen, had al de hele wereld gezien en volgde tot op het laatst de sport op tv.

"Zij wilden hem in het schip nemen", is de trouwtekst van Piet en Sita, die ook de begrafenistekst werd. Het zegt alles over hun geloofsvertrouwen dat door stormen heen stand hield. *"Ik gooi nu het anker uit"*, zei Piet een paar uur voor zijn dood, nog helder van geest. Dat anker is er ook voor Sita, zijn trouwe levensgezel die altijd voor hem klaar stond en hem tot in de puntjes verzorgde, zodat hij thuis kon sterven.

Dat zij behalve door haar gezin, ook door ons omringd wordt en we met een glimlach gezamenlijke herinneringen aan Piet kunnen delen.

Inkeke Clement



In Memoriam Ank Groot - Westerhof

Ankje Westerhof groeide op in een arbeidersgezin, als oudste van vier dochters. Omdat ze goed kon leren, mocht ze na de MULO naar de Kweekschool. Ze werd onderwijzeres, en deed dat werk met veel plezier en toewijding. In 1958 trouwde ze met Piet Groot, en samen kregen ze drie kinderen: Pim, Sieverte en Hans. Met het zwanger worden, kwam er een einde aan haar werkzaamheden in het onderwijs (zo ging dat in die tijd). Maar ze klaagde er niet over en stopte haar energie onder andere in haar gezin en in het vice-voorzitterschap van de NCVB (de Nederlandse Christelijke Vrouwenbond) en het bestuurswerk van de protestants-christelijke basisschool.



Piet en Ank hielden veel van elkaar. Ze vulden elkaar goed aan. Ank was initiatiefrijk en ondernemend, Piet ging er in mee en ondersteunde het. Ank was iemand die scherp observeerde en de dingen in zich opnam. Daardoor kon ze ook zo goed verhalen vertellen. Ze was pittig, en liet het merken als ze het ergens niet mee eens was. Zorgzaam was ze ook, en op haar best was ze als ze haar man, kinderen en zes kleinkinderen of haar zussen om zich heen had. Ze genoot van de kleine dingen in het leven.

De ziekte van Alzheimer veranderde haar leven drastisch. Toen ook haar geliefde Piet vorig jaar overleed en ze niet meer thuis kon wonen, ging ze hard achteruit. Gelukkig vond ze liefdevolle verzorging in Villa Tromp in IJmuiden.

Op zondag 22 september is Ank rustig gestorven. Ze was 86 jaar. Herenigd met haar Piet, teruggekeerd naar haar Schepper, zo geloven we.

Gilda Polderman

In Memoriam Jan Geerhard Freriks

Op 30 augustus overleed Jan Freriks, op de leeftijd van 94 jaar.

Jan Freriks werd geboren in Enschedé, als jongste in een gezin met drie kinderen.

Hij trouwde in 1949 met Baukje de Graaf.

Ze kregen twee dochters: Gera en Freke.

Jan was, naast zijn docentschap, actief in de kerk (als ouderling), in de politiek (voor de ARP) en later na zijn pensioen, voor Amnesty International. Hij had een brede belangstelling voor wetenschap, godsdienst en filosofie. Hij durfde buiten de geëigende paden te denken, en stond open voor andere inzichten, ook op het gebied van kerk en geloof. Hij was een vriendelijke, hartelijke man, iemand die de moeilijke dingen in het leven accepteerde, avontuurlijk en ondernemend, met een open geest.



Met liefde werd hij mantelzorger voor zijn vrouw toen die niet goed meer lopen kon. De rollen werden omgedraaid toen Jan in 2013 een herseninfarct kreeg. De ruimte en de vrijheid waar hij altijd zo van hield werden daarmee danig ingeperkt.

Twee jaar later stierf hun jongste dochter Freke.

Ondanks die moeilijke fase in zijn leven behield hij levenslust, optimisme en humor.

Drie maanden geleden overleed Baukje, na een huwelijk van 70 jaar.

Jan kon het niet bevatten en aanvaarden en hij miste haar erg.

In de kapel van Huis ter Hagen hebben we op donderdag 5 september afscheid genomen van Jan Freriks. In het vertrouwen dat er nu voor hem ruimte is, toekomst, wijd licht land. Tot in eeuwigheid.

Gilda Polderman





We willen het komende seizoen activiteiten ontwikkelen rond het thema "Een groene Kerk heeft vele kleuren!"

Heeft u suggesties? Wat speelt u aan? (zie ook forum)

1. LEZINGEN rondom thema's zoals klimaatverandering / ontwikkelingshulp
2. HDE werken ik mijn VOETAFDRUK?
3. HDE van ik duurzame ROODSCHARP?
4. ZELFMADE met ingrediënten OVSCHERPING
5. VEGANISTIEK koken
6. BEZOEK aan de HERTUS
7. Het u naar de ... met de ... duurzame ...
8. ... met de ... duurzame ...
9. ... met de ... duurzame ...
10. ... met de ... duurzame ...

omend seizoen Wilen vy activiteiten oar ... and hal thema's

Een groene kerk heeft vele kleuren!
Heeft u suggesties???

Welke onderwerpen spreken u aan?

ezigen (klimaatverandering, duurzaamheid)

be verken ik mijn eigen vestifant

be duurzaam doe ik bescheiden

en Zangavond over de schepping.

Vegetarisch koken

Bezoek aan een Herten



Groene stappen, samen een Groene Kerk

Door Armande van Doesburg

*Groene stappen & duurzaamheid staan voor keuzes die te maken hebben met bewustwording van, goed zorgen voor en de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de planeet met al wat daarop leeft. In de bijbel komt dat vaak terug. Kijk maar eens in de **Groene Bijbel** waar alle teksten die hier mee te maken hebben groen gearceerd zijn. Welke stappen kun je zelf maken die bijdragen aan dit rentmeesterschap en zorgen voor een florerende planeet? In deze maandelijkse column staan we daarbij stil...*



Werkgroep Groene Kerk

De werkgroep kijkt tevreden terug op twee mooie startdiensten in Santpoort en Velsbroek die in het teken stonden van samen groene kerk zijn. De groene kerkbordjes zijn onthuld en gemeenteleden hebben wensen voor groene activiteiten kunnen aangeven. De werkgroep is hiermee aan de slag en zal verschillende duurzame inspiratiesessies, activiteiten en lezingen organiseren in samenspraak met de predikanten. Houd hiervoor het kerkblad en facebook in de gaten...

Groene filmtip: Biggest Little Farm; mocht je deze nog niet gezien hebben, ga deze film zeker bekijken. Deze draait op 25/10 in het Verhalenhuis te Haarlem Noord. The Biggest Little Farm is een inspirerend verhaal voor de hele familie (vanaf 9 jaar) over het verwezenlijken van je dromen. Een absolute eye-opener en een ode aan het idealisme, aan de eindeloze complexiteit van de natuur en aan de cyclus van het leven. Zie voor de trailer en voor meer informatie:

<https://www.verhalenhuis haarlem.nl/event/bewust-haarlem-film-the-biggest-little-farm/>

Slot deel 5: (H)eerlijk eten, een 'duurzame etiquette'

Omdat de impact van de voedselproductie op mens en milieu immens is kun je kiezen voor een duurzame etiquette. Dierenleed, milieuvervuiling, mensenrechtenschendingen, oneerlijke handel en schade voor de gezondheid worden dan verleden tijd! De duurzame etiquette bestaat uit 7 aanwijzingen waarvan reeds eerder beschreven is: **(1) Koop vers (2) Eet seizoensgebonden (3) Kies voor Biologisch en (4) Lokaal en/of fairtrade. (5 & 6) Koop zo min mogelijk dierlijke producten zoals vlees, vis, eieren en zuivel.**

Deze keer staat **(7) Verspil minder eten & water** centraal. Consumenten in de westerse wereld verspillen ruim een derde van het voedsel en gaan niet zuinig met water om, terwijl elders voedsel-/waterschaarste en honger heersen. Koop effi-

ciënt in, bewaar of vries eten in of houd een restjesdag. Verspil zo min mogelijk drinkwater; douche zo kort mogelijk en draai de kraan meteen weer dicht als je hem niet meer nodig hebt. Wees zuinig met water in de tuin. Vang regenwater op en gebruik zeker geen hogedrukspuit voor de tegels.

Geraadpleegde bronnen: boek: 'De groene garde', de bijbel, film the biggest little farm

Terugblik gemeenschappelijke gemeenteberaad 8 september

Het was een experiment, voor het eerst een gemeenteberaad van de beide wijken tezamen. Na ook nog een volle kerkdienst. Maar we kunnen zeggen dat het een geslaagde bijeenkomst was. Bijna 80 aanwezigen, gelijk verdeeld over beide wijken, waren aanwezig. De optelsom die de beleidscommissie heeft gemaakt van alle op- en aanmerkingen en peilingen op de



laatste afzonderlijke gemeenteberaden zijn besproken.

Er was instemming met de conclusies en de aanbevelingen van de commissie, samengevat:

- tevredenheid over het proces met veel betrokkenheid en bewustwording
- instemming met de drie pijlers 'ontmoeting met God, met elkaar en met de wereld'
- als beide wijken meer samen organiseren, samen overleggen, en samen kerken
- de mogelijkheden van onze beide gebouwen en nevenruimtes onderzoeken voor de toekomst: wat kan er, wat mag er, wat willen we, wat kost het, wat levert het op, etc.

De Algemene Kerkenraad heeft inmiddels grotendeels de voorgestelde besluiten overgenomen, zodat we weer verder kunnen. We gaan hierbij weer gebruik maken van externe expertise op het terrein van kerkgebouwen, herbestemmingsmogelijkheden, eigendomsopaties etc. Hoewel er binnen twee jaar niets zal veranderen en we nog niet op zwart zaad zitten, moeten we met elkaar nadenken over de toekomst. Zodat we zelf de regie kunnen houden en de lijnen uit kunnen zetten. Wilt u meedenken of meedoen, of informatie ontvangen, laat het ons weten.

Namens de begeleidingscommissie,
Gerrit Out, tel. 0629047097, gertje.out@gmail.com

Ds. René de Reuver droomt van een open kerk voor iedereen. Van een kerk waar mensen bij het kruis ruimte vinden om zich uit te spreken en hoop te vinden.

Nog even en het nieuwe seizoen gaat weer van start. Plannen zijn gemaakt, voorbereidingen getroffen, roosters opgesteld. Alles staat in de startblokken voor een mooi nieuwe seizoen. Startzondag en de Kerkproeverijzondag onderstrepen hierbij onze missionaire drive: een open kerk voor iedereen. Bij God is immers ieder mens welkom.

Prachtig om te dromen van een open kerk voor iedereen. Alleen, klopt de droom wel met de werkelijkheid? Is zo'n droom geen bedrog? Dromen zijn kwetsbaar. Ze kunnen zomaar uiteenspatten of een illusie blijken te zijn. Zo ook de droom van een open kerk voor iedereen. Hoe lang kun je nog in deze droom geloven in ons seculiere land waar steeds minder mensen iets met de kerk hebben? Geloof je nog in deze droom? Hebt u de energie om u in het komende seizoen voor deze droom in te zetten?

Sterk verhaal

Hoe houden we de droom van een open kerk voor iedereen levend? Allereerst door ons te focussen, ons te concentreren. Door steeds weer terug naar de kern te gaan. Naar het wonder van Gods liefde: 'Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft ...' (Johannes 3:16) Gods liefde beperkt zich niet tot een beperkt groepje mensen maar heeft de hele wereld op het oog. Dit evangeliewoord



is het mission statement van de kerk. Hiervan leeft en getuigt ze in woord en daad. Het maakt de droom van een open kerk voor iedereen tot een sterk verhaal.

Een inspirerend voorbeeld zijn de memoires van de Wende-dominee, ds. Christian Führer. Als jongen groeide hij op in de DDR. Kerk en dominee-zijn waren achterhaald. Nog even, zo was de gedachte, en dan doet de laatste het licht uit. Christenen werden niet vervolgd, maar om hogerop te komen kon je geen lid van een kerk zijn. Toch liet Christian zich niet ontmoedigen. Hij werd dominee in twee dorpjes in het voormalige Oost-Duitsland. De pastorie en de kerkjes stelden niet veel voor. Het aantal kerkgangers was beperkt en vergrijsd. Ondanks dit werd Christian een echte dorpsdominee. Hij leefde mee met alle dorpingen, inclusief de partijbonzen. Voor de dorpingen, kerkelijk en niet-kerkelijk, was Christian hun dominee. De kerk bleek een plek voor iedereen, een plek van ontmoeting, hoop en vrolijkheid in een grauw Stasi-klimaat!

Huis van vrijheid

In 1981 werd Christian Führer predikant in Leipzig. Ondanks het grote verschil met het platteland was hij hier op dezelfde wijze dominee. Hij schaamde zich niet voor het evangelie en

had hart, oog en oor voor de noden en vreugden van de mensen in de stad. Hij zette 'zijn' Nikolaikirche open voor iedereen. Tijdens een vredes-tiendaagse nodigde hij allen uit om een kaarsje aan te steken en op het kruis te leggen dat op de grond lag, vlak voor het altaar. Bij het neerzetten van het kaarsje kon men een gebed uitspreken of gewoon iets zeggen. De reacties waren overrompend. Kerkelijk en niet-kerkelijk, jong en oud, nagenoeg iedereen stak een kaarsje aan en luchtte zijn hart. De Nikolaikerkerk werd een huis van vrijheid bij het kruis. Deze 'kruismeditatie' bracht een ongekende reactie op gang, het werd de opmaat voor de wekelijkse vredesvespers in de Nikolaikerkerk. De eerste werd gehouden op 20 september 1982. Zeven jaar later, op 9 oktober 1989, vond na de vredesvesper de Geweldloze Revolutie plaats. Zeventigduizend mensen liepen hierin mee, met een brandende kaars in hun hand. Een maand later viel de muur ...

Geïnspireerd

Ik droom van een open kerk voor iedereen. Van een kerk waar mensen bij het kruis ruimte vinden om zich uit te spreken en hoop te vinden. Kortom: de plek voor een goed gesprek, met woorden als daden. Het verhaal van ds. Führer inspireert me om me hiervoor het komende seizoen in te zetten.

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Van de Diaconie

De opbrengsten van de collecten in augustus 2019:

	Dorpskerk	Kruispunt
De Ark Gemeenschap	105,10	319,95
ZWO	73,40	58,20
Diaconie	186,28	146,40
Kerk	306,30	281,85

De Diaconie mocht een gift ontvangen van NN: € 120,-. Alle gevers hartelijk dank.

In de eerste week van november valt de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op zondag 3 november wordt er in de Dorpskerk een voedselinzameling gehouden en op 10 november in het Kruispunt. De Voedselbank heeft een opgave gedaan van waar het meest behoefte aan is.

De volgende artikelen zijn favoriet: macaroni, spaghetti, rijst, snijkoek, beschuit, eieren, plakjes kaas, vruchten in blik, crackers, was- en afwasmiddel. Eind oktober, kort voor de inzameling, wordt de lijst herhaald.

Op 30 september a.s. is er een bijeenkomst van vier diakenen, leden van Hart voor Velsbroek en een deskundige van "Stem in de Stad". De vraag is: kunnen wij iets betekenen voor statushouders en zo ja, op welke wijze?

Namens de diakenen, Hans Kusters

CMMG houdt verkoop voor Madras

De CreatieveMaandagMiddagGroep houdt binnenkort een verkoop van eigen gemaakte producten ten behoeve van het project Helpende Handen van Stephan Vidyakar in Madras. Dat gebeurt tijdens het jaarlijkse 'Pinkenweekend' op zaterdag 12 oktober bij de Naaldkerk aan de Frans Netscherlaan. Via de stichting Santpoort helpt Madras gaat de opbrengst naar India. De kramen van de CMOG zijn bemand tussen 09.00 – 14.00 uur, maar het Godshuis blijft voor de andere activiteiten ook 's middag open. Wij hopen u te zien



Tot ziens en hartelijke groet.

Coba Slings en Jantine Hartendorf

Vanwege een feestdag worden de koeien van Helpende Handen gewassen. Dit is er één van en die staat in de tuin van het filiaal van Stephan Vidyakar in Combatore in Zuid-India. (Foto: Argus)

Startzondag Jeugdwerk Santpoort

Wat hebben we een ontzettend leuke startzondag gehad! In de dienst heb ik een verhaal voorgelezen over de eekhoorn en de olifant. Ze zaten in het gras aan de oever van de rivier en het was zo warm dat de olifant smolt. Een grijs stroompje siepelde door het gras... (...) `Hoorde je mij klotsen eekhoorn?` vroeg de olifant. `ja`, zei de eekhoorn. `Dat was eigenlijk trompetteren`...(...)

Het was zo warm dat de olifant smolt. Een metafoor natuurlijk voor het veranderende klimaat. Onze kinderen zullen hier nog meer last van hebben dan wij. Zo probeer ik mijn kinderen al mee te geven dat ze minder water moeten gebruiken, het licht uitdoen als ze ergens weggaan en het gebruik van plastic te verminderen/voorkomen. `Ja mama... want jij houdt toch niet van plastic?` zei Lara laatst tegen mij. En zo is het. Dat was ook voor mij de basis voor de Groene Markt. Zelf vloeibare zeep maken en verkopen. Eetbare rietjes verpakken en verkopen. Netjes voor groenten, fruit en broodjes en mooie tassen waar alles in verpakt kon worden. Heel leuk dat Woongemeenschap De Ark ook aanwezig was om hun lokale producten te verkopen en natuurlijk de Wereldwinkel. Grote dank aan alle mensen die iets lekkers hadden gemaakt bij de koffie en voor de borrel erna.

De kinderen hebben ervan genoten, ook van het opeten van de eetbare rietjes tijdens de voorbereidingen. 😊

Let op! **Op de laatste zondag van de maand is er geen kindernevendienst!** Dus niet op: 27 okt – 24 nov – 29 dec.

Lebjib



In april/mei hebben we vier avonden met de jeugd van Lebjib gesproken over het Jodendom. In dit najaar gaan we de Islam bespreken. Het idee is hetzelfde als bij het Jodendom. De eerste en laatste avond ben ik er ook bij, de avonden er tussenin zal ds. Gilda Polderman het gesprek begeleiden. De laatste avond willen we een bezoek brengen aan een moskee. De eerste contacten hiervoor zijn al gelegd.

Er kunnen zich altijd kinderen aanmelden bij mij of bij ds. Gilda, ook kinderen uit Velsbroek zijn van harte welkom! De avonden zijn: 30 okt – 6 nov – 13 nov – 20 nov.

Tot ziens!

Joyce Schipper-Out

06-18192077 of via joyce.schipper@ziggo.nl

Iedere maand organiseert de kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen

Luisteren naar Bijbelverhalen

Bidden
Zingen
Knutselen en spelen



Wanneer: 6 okt – 3 nov – 1 dec
Waar: In het dienstencentrum
naast de Dorpskerk
Tijd: Aanvang 10.00 uur

De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er 'gewone' kindernevendienst.

Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com

IMPACT/SONRISE

Iedere dinsdagavond zijn wij op het Zwanebloemplantsoen ('t Asfalt) in Verselbroek van 19.00-21.00 uur om te sporten en te evangeliseren. Iedere avond zijn er ongeveer 25 jongeren aanwezig.

Heb je zin om mee te doen, iedereen is van harte welkom!

Wilt u bidden voor dit mooie project?

Dit kan ook via een appgroep. U krijgt specifieke gebedspunten en u/jij bidt dan speciaal voor dit plein....het bidden doet u/jij thuis.

Heeft u interesse, ik hoor het graag....

ZomerImpactweek is DV maandag 6 juli tot en met 10 juli 2020..Houd hem vrij!!!

*Vriendelijke groeten, Alianne Nanninga 0627228525
pimentialianne@quicknet.nl*



Kunstlijn 2019 in de Dorpskerk te Santpoort-Noord

Cultuur in de Dorpskerk organiseert het weekend van 2-3 november 2019 een expositie als onderdeel van de Kunstlijn Haarlem. Helmuth van Galen exposeert "Buitenruimte" schilderijen, Johan Breuker exposeert tekeningen en Joop Vermeij ruimtelijk werk. De kerk is open op zaterdag 2 november 11-17 uur en op zondag 3 november 12-17 uur, toegang is gratis. Zondag eind van de middag wordt de expositie op een muzikale wijze afgesloten.

Helmuth van Galen: Mijn herinneringsbeeld bestaat uit talloze transparante momenten. Deze heb ik over elkaar heen gelegd. Uit deze brij destilleer ik een nieuwe buitenruimte. In meer of mindere mate benoembaar en herkenbaar. Een nieuwe buitenruimte? Of bestond deze al. Een mogelijk (op)nieuw geziene werkelijkheid. Of is het nu de wereld in mijn hoofd geworden?

Johan Breuker: Sinds de zomer van 2003 heb ik besloten om mij uitsluitend te concentreren op het tekenen. Nog steeds blijf ik uitgaan van landschappelijke onderwerpen, maar ik richt mijn aandacht vooral op minder opvallende natuurlijke plekken in de natuur. Groene en bescheiden gebieden waar mijn oog wordt getroffen door details die mij ontroeren en mijn fantasie prikkelen. Niet de getrouwe weergave van wat er te zien valt is mijn doel, maar het oproepen van stemmingen en emoties die achter die werkelijkheid liggen.



Kunstlijn - Johan Breuker

Joop Vermeij: Hij is bekend als schilder, aquarellist maar heeft al sinds zijn academiëtijd ruimtelijk werk gemaakt maar nooit geëxposeerd. In 1990 hakte hij de molenkijzers uit het hout dat overbleef van de restauratie van de molen. In de loop der jaren maakte Joop meer beelden, van eiken-, grenen- of douglas-hout. Behoudens enkele kleine werken met een realistische uitstraling zien we in zijn ruimtelijk werk een mathematische eenvoud en stilering, verassend van vorm en met een speelse uitstraling. Zoals te zien is bij het beeld van de gestapelde kubussen. Streng en eenvoudig van geometrie, maar toch lijkt het beeld een chaotische stapeling van blokken (foto voorblad).

Paul de Wolf

Nieuws van de Algemene Kerkenraad

Op 19 september kwam de Algemene Kerkenraad weer bij elkaar. In aanwezigheid van Frank Dijkstra is het Advies van de Beleidscommissie besproken en is Frank bedankt voor de prettige samenwerking en opbouwende bijdrage aan de ontwikkeling van dit beleid. Onder voorbehoud van het definitief oordeel van de Wijkkerkenraad Santpoort heeft de AK ingestemd met de adviezen en is de huidige commissie gevraagd hun werk voort te zetten. Er is in principe besloten om in 2020 vier keer per jaar met de twee wijkkerkenraden een gedeeltelijk gemeenschappelijke kerkenraad te houden. Na het gemeenschappelijke deel vergadert elke wijkkerkenraad dan apart verder over de agendapunten die de eigen wijk betreffen.

Ruud Hirdes is benoemd tot ledenadministrateur. Fijn dat hij deze taak op zich wil nemen.

Afscheid

Nieuw werk en een nieuwe studie nopen Jody v.d. Velde om iets eerder te stoppen met haar taak als voorzitter van de Algemene Kerkenraad. Altijd met een scherp oog voor mensen, zorgde ze dat de vergaderingen in een opgewekte sfeer verliepen (en niet uitliepen!). Soms overlegde ze achter de schermen over knelpunten en bezocht mensen die hun verhaal kwijt wilden. Een voorzitter met hart voor mensen én voor beide wijkkerken. We wensen haar van harte alle goeds in haar nieuwe werk als geestelijk verzorger in de Molenburg, en haar studie aan de VU. Dank voor je inzet Jody!

*Namens de Algemene Kerkenraad,
Yvonne Kruisselbrink*

Archiefclub van start!

Een paar kerkbladen geleden deed ik een oproep aan vrijwilligers, om mee te helpen ons papieren archief, zoals dat op de hobbyzolder van de Dorpskerk is verzameld, op te schonen. Met veel plezier kan ik melden dat we met een club van zeven mensen inmiddels aan de slag zijn gegaan.

En het zijn niet de minsten: Hans Boot, oud archivaris bij het PWN, Hans Paap, de voormalige archivaris van de Gereformeerde Bethelkerk, Gerard Beuker, vele jaren penningmeester. En daarnaast de dames Wil van der Pijl, Carla van Woensel,



Trees van Gastel (die in haar eentje Velsbroek vertegenwoordigt) en ondergetekende.

Het College van Kerkrentmeesters, en u ook neem ik aan, is blij dat we deze klus hopelijk met elkaar als vrijwilligers kunnen klaren. Als we dit zouden hebben moeten uitbesteden, zou dat een niet onaanzienlijk bedrag hebben gekost.

Hoewel de foto's doen vermoeden dat het een ongeorganiseerd geheel is, is er al veel voorwerk gedaan. Zeker de helft van alle documenten was niet archiefwaardig of dubbel en is al afgevoerd.



We gaan het nu verder structureel aanpakken:

- ordenen naar verantwoordelijk kerkelijk orgaan, zoals Diaconie, Kerkvoogdij, Wijkkerkenraad Velsbroek etc.
- opschonen, dubbelen eruit halen, nietjes eruit.
- beschrijven en vermelden op een zogenaamde plaatsingslijst.

En ondertussen zijn we bezig ons digitale archief op te bouwen. Want alles staat tegenwoordig toch al op de computer. Papier zal er dus ook niet meer bijkomen.

We houden u op de hoogte, als u vragen heeft of toch nog mee wilt doen, we horen het graag. Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur zijn we aan de slag.

Namens de Archiefclub, Gerrit Out

Van de Kerkrentmeesters

Nieuwe collectebonnen

Zoals u weet heeft het voordelen om collectebonnen te gebruiken. U kunt uw collectegift hiermee aftrekken in box1 en u hoeft geen contant geld in huis te hebben.

Als kerk zijn wij natuurlijk blij met iedere gift, maar digitaal heeft wel de voorkeur. Wilt u hier eens over nadenken? Het rekeningnummer vindt u in dit kerkblad. Wilt u bij uw overschrijving vermelden dat het om collectebonnen gaat? Maar let op !!!!

Per direct zijn er nieuwe collectebonnen beschikbaar. De bonnen worden voortaan in vellen van 20 stuks gedrukt (in plaats van 25). Voorlopig houden we nog bonnen van € 0,50 aan maar volgend jaar zullen we waarschijnlijk over gaan naar bonnen van € 1,- per stuk. **Nu is een vel bonnen dus geen € 12,50 meer maar € 10,00**



Natuurlijk zullen we de oude oranje bonnen eerst helemaal opmaken, maar het verdient de voorkeur om voortaan veelvouden van € 10,- te bestellen.

Zoals u van een groene kerk kunt verwachten zijn de bonnen niet alleen op FSC papier gedrukt maar ook echt op groen papier met inkt op plantaardige basis.

Wilt u wel rekening houden met een levertijd van maximaal 14 dagen?

*Met vriendelijke groet,
namens de Kerkrentmeesters, Willem Passchier*



Bijbelleesrooster 11 oktober tot 15 november

Oktober

11 vrijdag	1 Samuel 27:1-28:2	Dubbelrol
12 zaterdag	1 Samuel 28:3-14	Geestelijke strijd
13 zondag	1 Samuel 28:15-25	Verlamd van schrik
14 maandag	1 Samuel 29:1-11	Hoog spel
15 dinsdag	1 Samuel 30:1-15	Moord en brand
16 woensdag	1 Samuel 30:16-31	Eerlijk delen
17 donderdag	1 Samuel 31:1-13	Vallen in je eigen zwaard
18 vrijdag	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
19 zaterdag	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
20 zondag	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
21 maandag	2 Samuel 1:1-16	Onverwachte reactie
22 dinsdag	2 Samuel 1:17-27	Treurnis
23 woensdag	2 Samuel 2:1-11	Twee koningen
24 donderdag	2 Samuel 2:12-32	Burgeroorlog
25 vrijdag	2 Samuel 3:1-16	Onderhandelingen
26 zaterdag	2 Samuel 3:17-27	Wraak voor recht
27 zondag	2 Samuel 3:28-39	Rouwbetoon
28 maandag	2 Samuel 4:1-12	Moordaanslag afgekeurd
29 dinsdag	2 Samuel 5:1-16	Machtsuitbreiding
30 woensdag	Psalm 58	Vraag om vergelding

November

1 vrijdag	Lucas 18:18-30	Rijkdom
2 zaterdag	Lucas 18:31-43	Kom dat zien!
3 zondag	Lucas 19:1-10	Groot in het koninkrijk van God
4 maandag	Lucas 19:11-28	Gebruik wat je hebt
5 dinsdag	2 Samuel 5:17-25	Met de hulp van de HEER
6 woensdag	2 Samuel 6:1-11	Plaatsmaken en je plaats weten
7 donderdag	2 Samuel 6:12-23	Dienend leiderschap
8 vrijdag	2 Samuel 7:1-16	Bouwplan
9 zaterdag	2 Samuel 7:17-29	Toekomst voor de koning
10 zondag	Psalm 101	Streven naar volmaaktheid
11 maandag	Hosea 6:4-11a	God wil liefde ...
12 dinsdag	Hosea 6:11b-7:7	... maar het volk wil het niet zien
13 woensdag	Hosea 7:8-16	Hardleers
14 donderdag	Lucas 20:1-8	Geen antwoord

BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**

DONKEN



R.J.H. (Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties · roltrappen · rolpaden · gevelonderhoud

BOEKELAAR

beauty & wellness



Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering | Ontharing
| Gezichtsbehandelingen www.beauty-wellnessboekelaar.nl
| Terrasweg 39K, Santpoort noord | 06-33373598



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

LUVU

Ruud Kerkhoff

Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



*Een lichaam vrij van
body stress is energiek en
functioneert optimaal!*

Body Stress Release Velsen

Joyce van der Stoop
Burgemeester Weertsplantsoen 110 (1ste etage)
2071 PK Santpoort-Noord
06 13 92 18 40
info@bsrvelsen.nl

Vanwege de zachte benadering is BSR Velsen geschikt voor iedereen - van pasgeboren baby's tot ouderen, voor mensen in iedere gezondheidstoestand.



BODY STRESS RELEASE

Body Stress Release (BSR) is een gezondheidstechniek die het lichaam in staat stelt haar zelfhelende vermogen optimaal te benutten.

BSR helpt het lichaam om vastgezette spierspanning (bodystress) los te laten.

op weg
naar *herstel!*

Hier had uw advertentie kunnen staan.
Meer informatie over adverteren in
KerkOnderweg: Gerrit Out: 06 29047097

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl   



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsbroek

BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- **Administraties (zzp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsersbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

13 okt	Dorpskerk	10:00	Ds. J. Seeleman	
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman	
20 okt	Ruildiensten			
	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. M.E. Vonkeman	
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. G. Polderman	
27 okt	Dorpskerk	10:00	Ds. O. Ruff	
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. I.G. Clement	
3 nov	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. G. Polderman	
	Kruispunt	10:00	Mw. ds. M.E. Vonkeman	
			Gedachtenisdienst	
10 nov	Dorpskerk	10:00	Ds. O. Sondorp	
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman	
17 nov	Dorpskerk	10:00	Ds. Th. Middelkoop	HA
	Kruispunt	9:30	Ds. A. Moldendijk	

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: vacature

Scriba: mw. Y. Krusselbrink e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velsersbroek.

KERKELIJK BUREAU

dhr. R. Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

FINANCIËEL BEHEER

Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com

Penningmeester: dhr. H. van Alten

e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl.

Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064

e: t.zondag@quicknet.nl.

Secretaris: dhr. W. Passchier

e: scribaatcvk@gmail.com.

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.

Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsersbroek.

DIACONIE

Voorzitter: dhr. J. Kusters t: 023 5377422

e: hanskusters@hetnet.nl.

Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl.

Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923

e: jan.bothof@gmail.com.

Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.

Santpoort-Velsersbroek. Post kerkelijk bureau.

ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,

e: m.beskers@ziggo.nl of

mw. H.L.M. Vink-Postema vinkpostema@ziggo.nl;

Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663 IBAN-

nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.

Diaconie Prot Gem Santpoort Velsersbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

13 oktober	Annet Jansen
20 oktober	Gré Riedijk
27 oktober	Luuk Hendriksen
3 november	Marianne Zaal
10 november	Guda de Wit
17 november	Hanneke Collet

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 5388835

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT Velsersbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com.

Scriba: dhr. Adriaan Rensen,
e: ScribaatVelsersbroek@gmail.com.

KERKGEBOUW Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek t: 023 5374678

JEUGDWERK Kruispunt

Penningmeester: dhr. Johan Hennipman,
t: 06-29083235 e: johan@hennipman.nl

BEHEER

Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194,
1991WJ Velsersbroek t: 023 5373281.

PREDIKANT

Mw. ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30,
1991SK Velsersbroek t: 023 8223720
e: mariannevonkeman@gmail.com.

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Mw. Margriet van Herk t: 023 5387796
e: margrietv.herk@gmail.com.

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Jan Bothof, Henk Binnendijk en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082HA Santpoort Zuid t: 023 5386827 of 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen?

Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 9 t/m donderdag 31 oktober 2019 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg mw. Diny Markerink
t: 023 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg mw. Fija. Borst t: 023 5375071
- 3 Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

13 oktober	dhr. E. van der Kooij	06-15890135
20 oktober	mw. S. Meulenbelt	06-20247493
27 oktober	dhr. J. Morren	023 5384366
3 november	mw. A. Hurkmans	023 5371086
10 november	mw. P. Muller	023 5262736

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 023 5375923)

13 oktober	dhr. J. Bothof	023 5375923
20 oktober	dhr. E. Hup	023 5376153
27 oktober	mw. S. v.d. Kaaij	023 5375358
3 november	dhr. H. Wispelwey	023 5376676
10 november	dhr. H. Boot	023 5384336

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB Velsersbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06 24999968.

Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993
e: scribasantpoort@gmail.com

Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-67, Ontmoetingscentrum
t: 023 5378820

BEHEERDER

Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl,
t: 023-5378820

PREDIKANT

Mw. ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3,
3471CG Kamerik t: 0348 402420 en op ma en do:
t: 06 43715888 e: gildapolderman@planet.nl.

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51,
1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.